

PIRATEN

Novakamp 2015



Inhoud

| | |
|----------------------------|----|
| Inhoud | 2 |
| Sponsors | 3 |
| Intro | 4 |
| Adres en Noodnummers | 5 |
| Groot vervoer | 5 |
| Kapiteinen | 6 |
| Groene Matrozen | 8 |
| Nachtwacht | 9 |
| Bijzonderheden | 9 |
| Piratenverhaal | 10 |
| Kamp regels | 15 |
| Meeneemlijst | 16 |
| Thuislaatlijst | 16 |
| Routebeschrijving | 17 |
| Kleurplaat | 19 |



Sponsoren

Een piraat heeft goed voedsel nodig om de dag door te komen. Alle 120 piraten die dit jaar mee gaan zijn onze sponsoren dan ook enorm dankbaar!



VAN DER LAAN

Groenten & Fruit

Utrecht & Den Dolder



HOOGVLIET

Bewezen de goedkoopste!

Intro

Ahoy ouders, verzorgers en Piraten,

Het is weer bijna zover, NOVA kamp staat weer voor de deur. In dit boekje vinden jullie alle informatie die je nodig hebt. Nuttige info, maar natuurlijk ook een spannend piratenverhaal en alle piratenspecialiteiten van de leiding.

We gaan weer een gezellig weekend op stap van 10 tot en met 12 April. Het thema van dit jaar is Piraten. Onze schip vaart naar Doornspijk. De adresgegevens en routebeschrijving staan in dit boekje vermeld.

Al onze piraten hebben alleen maar wat geld nodig voor snoep en wat fris dus laat de rest van je mooie en dure spullen gewoon thuis. Sieraden belemmeren je alleen maar als je moet vechten om de schatkist! Wel je piraten slaapoutfit, je slaapzak en je kussen meenemen. Als piraat moet je goed uitgeslapen zijn.

Wat je verder wel en niet mee moet nemen en natuurlijk de belangrijke nummers kun je lezen in dit kampboekje.

Om ervoor te zorgen dat alle piraten op het schateiland komen, zijn er meerdere piratenschepen beschikbaar gesteld. Kapitein Tjeerd zal hiervoor een indeling maken welke bekend gemaakt zal worden via de site en zal worden opgehangen in het clubhuis. Hierop kun je zien met welk schip je meevaart.

We hopen natuurlijk op weer een geweldig kamp dit jaar, veel leesplezier en tot de 10de allemaal!

Namens alle leiding
Marieke en Ellen

Adres en Noodnummers

Adres kamphuis

Verlengde Haerderweg 29
8085 RJ Doornspijk
Telefoon: +31 525 662264

Noodnummers:

Marieke van den Broek: +31 6 543 39 565
Ellen Schoon: +31 6 113 75 448

Vertrek en thuiskomst:

We vertrekken vrijdag 10 April om 18:00 uur per schip naar Doornspijk. Het rijschema zal op de site (www.kvnova.nl) te vinden zijn en in ons clubhuis hangen.

Zondag 12 April om 16:00 willen we weer vertrekken richting Bilthoven. We verwachten om ongeveer 17:00 bij ons clubhuis aan te komen.

Groot vervoer

Als piraat ben je niets zonder je spullen en de juiste kleding. Alle spullen die je denkt nodig te hebben kan je op **Donderdag 9 April** (tussen 18:00 en 21:00) inleveren bij het Nova clubhuis.

Zorg er voor dat jij je spullen voorziet van je naam en team zodat iedereen makkelijk zijn spullen kan vinden.

Alle spullen worden door Kapitein bij elkaar verzameld op het schip. Dit schip zal dan naar Doornspijk worden gevaren door Kapitein.

Kapiteinen

Geen goed kamp zonder de echte kapiteinen! Bekijk even goed wat welke Kapitein doet dan weet je precies wie je nodig hebt! Ook zijn er dit jaar weer Kapiteinen in opleiding: **de groene matrozen!**



Marieke van den Broek
Hoofdkapitein,
Keuken, Corveelijst,
Coördinator



Ellen Schoon
Hoofdkapitein,
Keuken, Kamerindeling



Arne van den Broek
Kapitein



Inge van Eck
Aanspreekpunt D



Niels van Vogelpoel
Groot vervoer,
Winkeltie



Tjeerd van de Weerd
Vervoer,
Aanspreekpunt A



Manon Veltman
Aanspreekpunt C



Laura Veltman
Aanspreekpunt C



Sigrid Ruigendijk
Aanspreekpunt D



Wietske Aalders
Kanitein



Marcel Groenewold
Aanspreekpunt B



Andreas Schippers
Muziek. Rode draad



Maurice Lindenaar
Aanspreekpunt A



Karen Nauta
EHBO



Jacco van Heeringen
Kapitein



Joska de Wit
Kapitein



Groene Matrozen



Coen van Eck
Groene Matroos, Rode draad, Winkeltje



Rianne van der Meijden
Groene Matroos, Aanspreekpunt D, Rode draad



Maikel van Raaij
Groene Matroos, Leerling keuken



Bernhard van der Biessen
Groene Matroos



Tessa van der Laan
Groene Matroos, Aanspreekpunt C



Wesley Metz
Groene Matroos



Can Gulsen
Groene Matroos



Meral Gulsen
Groene Matroos



Tanja Aalders
Groene Matroos

Nachtwacht

Eigenlijk hebben Piraten geen bescherming nodig. Om er toch zeker van te zijn dat ook alles goed gaat wanneer de meeste piraten liggen te slapen is er een speciale nachtwacht.

Mocht er iets gebeuren of heb je iets nodig? Ga dan snel naar een van de nachtwachten.

Vrijdag nacht: **Niels en Wietske**

Zaterdag nacht: **Karen en Sigrid**

Bijzonderheden

Medicijnen?

Heb je medicijnen en wil je dat iemand je er mee helpt? Geef het dan direct even door aan Karen! Zij zorgt er voor dat je alles op tijd krijgt.

Karen Nauta: +31 6 11 46 17 70

Ander eten?

Lust je geen Piratenvoedsel? Geef het dan even door aan Marieke! Zij zorgt er samen met de rest van de keuken staff voor dat er ander piraten eten speciaal voor jou wordt klaargemaakt.

Marieke van den Broek: +31 6 549 95 965

Van de meeste piraten weten we deze informatie al via het opgave formulier. Toch is het altijd handig om even te melden!

Piratenverhaal

KAPITEIN HIPSTERBAARD & DE SCHAT VAN ONSCATBARE WAARDE

Gesel der zeeën, schrik van de oceaan, een plaag voor de zeevaart. Nee, je kon kapitein Hipsterbaard veel noemen, maar dat in ieder niet.

Kapitein Hipsterbaard werd als middelste van vier zonen geboren in Doornspijk. Zijn vader was wiskundeleraar en zijn moeder werkte als barvrouw in het enige café van Doornspijk, Het Konijn uit den Hoogen Hoedt. Van jongs af aan was kapitein Hipsterbaard al erg lui. Zijn ouders vonden het in begin wel fijn hoor, zo'n rustige jongen. Hipsterbaard was echter te lui om te huilen of om op een andere manier aandacht te vragen voor zijn situatie. Zijn eerste woordje was dan ook niet papa of mama, maar lui! Dit niet omdat hij zonodig een nieuwe luiier nodig had, maar omdat hij het *nóg* luiier aan wilde doen.

Enfin, de jaren verstreken en verstreken en toen Hipsterbaard 16 werd, was het wel de vraag wat Hipsterbaard eigenlijk met zijn leven moest gaan doen. Vader en moeder Hipsterbaard besloten hem een beroepskeuzetest te laten doen. Uit die test kwam naar voren dat Hipsterbaard het best geschikt was om *iets* met social media of het ontwikkelen van apps te doen. De pech voor Hipsterbaard was echter dat internet pas 300 jaar later uitgevonden zou worden, dat schoot dus ook niet echt op. Omdat Hipsterbaard toch wat moest gaan doen, besloten zijn ouders hem een bijbaantje te geven in het Konijn uit den Hoogen Hoedt. Hipsterbaard ontwikkelde in die tijd ook zijn baard en groeide uit tot de beste barman van Doornspijk. Helaas duurde dat geluk niet lang. Eén jaar later opende namelijk een nieuwe tent in Doornspijk: de Karma Kameleon. De meeste klanten van Het Konijn uit Den Hoogen Hoedt gingen naar de Karma Kameleon. De drankjes waren goedkoper en ze hadden hele lekkere

gehaktballetjes in satésaus. De concurrentie was moordend en Hipsterbaard had niets meer te doen.

Op een avond stond Hipsterbaard alleen aan de toeg in het zieltoegende café. In het halfduister zat een geheimzinnige man die de hele avond stil voor zich uit zat te kijken en af en toe nipte aan zijn appelsap. Hipsterbaard besloot naar de man toe te lopen voor een praatje. De man stelde zich voor als Geitensik. Geitensik stond vroeger bekend als Kapitein Geitensik, zo vertelde hij. Hij was piraat geweest en een vrij succesvolle ook, totdat hij tegen een klif aanvoer (Klif Richard, iets ten zuiden van Engeland) en zijn boot verloor. Daarbij had hij ook zijn linkerbeen verloren, waardoor hij nu een houten been had. Hij vertelde Hipsterbaard over zijn avonturen als piraat en deed dat vol vuur. Nu was hij tuinman. Daarbij was zijn houten been wel handig. Als hij de bladeren in de herfst moest opruimen, verving hij zijn been voor een hark en was hij zo klaar. Toch was hij het liefst piraat gebleven, maar ja, zo lopen die dingen.

Hipsterbaard was erg enthousiast geworden over de verhalen van Geitensik. Toen hij thuis kwam, rende hij naar zijn vader en riep: "Vader, vader, ik wil piraat worden!!!!!!". Vader, de wiskundeleraar, keek zijn zoon geringschattend aan en zei dat als hij het exacte getal Pi raadt, hij de zee op mocht. Vader dacht natuurlijk dat Hipsterbaard dat nooit kon weten, maar tot zijn schrik riep Hipsterbaard:

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912

98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798
60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132
00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872
14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960
51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859
50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881
71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303
59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778
18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989!

“Oh” , dacht zijn vader. Vader kon niets anders dan Hipsterbaard zijn zegen geven om piraat te worden. Met zijn paard en wagen reed hij met zijn zoon naar de haven en vroeg daar rond of er een schip voor een mooie prijs te koop was. Het eerste schip dat hij zag was gelijk het droomschip van Hipsterbaard. Een mooie eikenhouten romp, blinkend witte zeilen en airco. Die moest en zou hij hebben! Gelukkig was de eigenaar wanhopig om zijn schip te verkopen, aangezien hij zijn fortuin had verloren bij een piramidespel in Egypte. Hij had heel erg behoefte aan geld en nam het bod van 2500 florijn van Hipsterbaard snel aan. Dit was echter wel al het geld dat Hipsterbaard met zijn baan in Het Konijn uit Den Hoogen Hoedt had verdiend en nu was hij platzak. En als piraat heb je voor je schip nou wel personeel nodig om het dek te schrobben, de kanonnen te laden en gehaktballen te draaien. Hij vroeg in de haven aan iedereen of ze mee wilden op zijn zeereizen, maar bijna iedereen zei nee. Aan het eind van de avond had hij maar vier mensen gevonden. Zij hadden echter nog nooit zeelucht geroken. Hun namen? Dat waren Rianne, Coen, Maikel en Bernhard. Zo groen als gras, maar ze hadden wel zin om met Hipsterbaard het ruime sop te kiezen.

Weken later voer Hipsterbaard met zijn bemanning uit op het schip dat hij had genoemd naar zijn moeder, Conchita. Hipsterbaard had van Geitensik een landkaart gekregen. Op de landkaart stond een grote X geschreven. Geitensik had Hipsterbaard verteld dat er op de plaats van de X een schat van

onschatbare waarde was verstopt. Dit was het goud van de Incakeizer Imaprofenca, dat 100 jaar geleden door de Spaanse veroveraar Don Limpio was geroofd. Op de reis naar Spanje was Don Limpio bij een storm op een eiland gestrand en had hij zijn schat begraven om deze later op te kunnen halen. Dit was er echter niet meer van gekomen, omdat Don Limpio eenmaal terug in Spanje werd gearresteerd vanwege witwassen.

Wekenlang voer Hipsterbaard over de Atlantische Oceaan. Dat duurde maar en dat duurde maar. Verveling was overal op het schip en er was sprake van veel irritaties over slingerende kledingstukken, vieze vaat en alwéér een corveedienst. Gelukkig kwam er op een dag land in zicht. Hipsterbaard keek naar zijn kaart en zag dat de kaart overeenkwam met het eiland dat hij voor zich zag liggen. Wat een toeval! Snel beval hij de groentjes het anker uit te gooien en daarna gingen ze met een klein roeibootje naar het eiland toe. Ze vonden al snel de plek waar volgens de kaart de schat begraven zou moeten zijn. Iedereen had een schop meegenomen en ze begonnen met zijn vijfen als een dolle te graven. Drie uur later stuitte Hipsterbaard op iets hards. Hij veegde nog wat zand weg en zag een stuk van een mooie mahoniehouten kist. Dit moest de schat zijn! Vlug graafden ze de kist vrij en tilden ze hem uit het gat. Met een bijl sloeg Coen het slot kapot en openden ze de kist. Ze verwachtten kilo's goud, diamanten en juwelen, maar tot hun stomme verbazing zagen ze alleen een vel papier tussen een heleboel doodnormale stenen uitsteken. Dat was erg balen voor de mensen van de Conchita. Toch pakte Hipsterbaard het vel uit de kist en begon het te lezen:

*“Alles is liefde
Voor wie dat wil
En voor wie nog durft te dromen
Over wonderlijke prinsen op witte paarden
Die niet goed kunnen rijden
En hun geheimen lang bewaren
En alles is ook liefde
Voor wie stilletjes verlangt.*

*De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.
Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht.
Iemand slaat soms onverwacht maar zeker op de vlucht.
Alarmfase Twee is hier nauwelijks nog berucht.
Maar men weet het niet en zwijgt van wat men hoort en ziet.*

*Hoe ver je gaat,
heeft met afstand niets te maken
Hoogstens met de tijd*

*En ik weet niet hoe het komt
dat ik weg wil
maar het treft me had en zuiver
en het houdt hardnekkig stand
dus hier sta ik met een uitgestoken hand”.*

Teleurgesteld voer de Conchita terug. Op de terugweg kwamen ze langs Zeeland. De bemanning ging even van wal om vaste grond onder de voeten te krijgen en Hipsterbaard liep langs een winkel om het vel papier met de tekst te verkopen om toch in ieder geval iets van geld te kunnen ontvangen. Hij kreeg er een halve florijn voor. Niemand kon bevroeden dat 300 jaar later een zanger van een Zeeuwse band dit bij toeval vond en er veel geld zou mee verdienen, meer dan Hipsterbaard ooit had kunnen vermoeden...

Kamp regels

- ✓ Groentjes hebben geen rechten en krijgen geen rust!
- ✓ De Kapiteinen Leiding heeft altijd gelijk! Zo niet, dan toch! Niet luisteren= strafcorvee!
- ✓ Het is niet geoorloofd om op kamers van het andere geslacht te komen zonder passende kleding!
- ✓ Iedereen moet verplicht een onderlaken of hoeslaken gebruiken!
- ✓ Het terrein van de kampvilla moet schoon blijven! Dus alle afval in de vuilnisbakken.
- ✓ Er wordt niet gerookt in het kamphuis. Roken doe je buiten!
- ✓ Overdag wordt er niet geslapen. Betrapt? Betekend koude douche!
- ✓ Het toilet en de douche goed schoon houden! Mocht er toch geknoeid zijn, dan kan er bij de leiding een tandenborstel opgehaald worden om schoon te maken!
- ✓ Junioren hebben geen recht, dit omdat ze dit nog nooit hebben gehad op kamp!
- ✓ Iedereen moet lief zijn voor de leiding, omdat de leiding gewoon lief is.



Meeneemlijst

- ✓ **Identiteitskaart**, voor de piraten vanaf 14 jaar!
- ✓ **Onderlaken**, om onder je laken te leggen!
- ✓ **Kussensloop en kussen**, je moet ergens je piraten kleding onder verstoppen.
- ✓ **Theedoeken**, om te gebruiken bij strafcorvee!
- ✓ **Slaapzak**, mag ook een hangmat zijn!
- ✓ **Sportkleding**, geen NOVA kleding!
- ✓ **Sportschoenen**, sporten gaat niet op stugge piraten schoenen!
- ✓ **Regenkleding**, om aan te doen als het regent!
- ✓ **Warme kleding**, het kampvuur is soms niet genoeg!
- ✓ **Toiletartikelen**, om de toiletten schoon te houden!
- ✓ **Zakgeld**, zoete energie is belangrijk voor een piraat! Ben je bang dat je geld gestolen wordt, geef het dan af bij het winkeltje.
- ✓ **Waterkanonnen**, om piraten te lijf te gaan of groentjes mee nat te maken!

Thuislaatlijst

- ✓ **Dure Juwelen**, raken snel kwijt in het ruim!
- ✓ **Mobiele telefoons**, op de oceaan heb je toch geen bereik
- ✓ **Slecht humeur**, smile! Laat je witte helden tanden zien!
- ✓ **Sponsorkleding**, Het is verboden om sponsorkleding van NOVA mee te nemen dit is alleen voor korfbalwedstrijden!
- ✓ **Je Sidekick**, daar hebben we geen plek voor!
- ✓ **Je MP3 speler**, in het huis is een goede DJ aanwezig!
- ✓ **Gameboy, PSP of ander soort gamepad**, worden nat.
- ✓ **Nieuwe kleren**, deze worden geheid vies.

Routebeschrijving

- ↑ 1. Vertrek in oostelijke richting op de Tweelingen naar Noorderkroon 400 m
- ➔ 2. Sla rechtsaf naar de Poolsterlaan 66 m
- ↑ 3. Poolsterlaan draait iets naar rechts en wordt Planetenbaan 650 m
- ↶ 4. Sla linksaf naar de Groenekanseweg 350 m
- ↑ 5. Weg vervolgen naar Dokter Letteplein 74 m
- ↑ 6. Weg vervolgen naar Groenekanseweg 500 m
- 📍 7. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Soestdijkseweg Zuid 1,2 km
- ↑ 8. Weg vervolgen naar Universiteitsweg/N412 1,4 km
- ⤴ 9. Sla linksaf en voeg in op de A28 1,3 km

Volg de A28 naar de Eperweg/N795 in Nunspeet. Neem afrit 15-Epe vanaf de A28

58,5 km / 31 min.

- ⤴ 10. Voeg in op A28 59,1 km
- ➔ 11. Neem afslag 15-Epe richting Epe/Nunspeet-Oost 350 m

Ga verder op de Eperweg. Neem de Bovenweg naar de Verlengde Haerderweg in Doornspijk

9,4 km / 11 min.

- ↶ 12. Sla linksaf naar de Eperweg/N795
📍 Ga verder op de Eperweg 1,5 km
- ➔ 13. Sla rechtsaf naar de Oenenburgweg 1,3 km
- 📍 14. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Elburgerweg/N310 550 m

- 15. Sla rechtsaf naar de Bovenweg 4,2 km

- 16. Sla rechtsaf naar de Beukenlaan 400 m

- ↑ 17. Weg vervolgen naar Verlengde Haerderweg 500 m

⊙ **Verlengde Haerderweg 29**

8085 RJ Doornspijk



Kleurplaat

